

“Un vent mal éduqué”, lacht Sophie. De mistral blaast onze servetten van tafel, waar we net gebakken foie gras met paddenstoelen en truffelvinaigrette geserveerd krijgen. Ze dwarrelen als bordeauxrode vlinders over de Place des Herbes. “De wind verwacht onze kapsels, maar hij jaagt ook wolken weg.” Daardoor kan Nîmes prat gaan op zijn driehonderd zonnige dagen per jaar. Zalig, en na een augustusmaand als de onze, kunnen we een injectie zonne-energie goed gebruiken.

25° LE MATIN

De temperatuur is perfect, 25°C. Nîmes is niet de grootste stad van Zuid-Frankrijk, maar het is verreweg de charmantste. De okeren muren zinderen in de zon en geven 's avonds hun warmte langzaam weer af. Sophie, onze gids, is gek op haar stad. “Ik heb vrienden die liever in Nîmes komen shoppen dan in grote steden als Montpellier, omdat hier minder ketens, maar veel *boutiques* zijn.” Na een koffie op een terrasje aan de Place des Herbes zigzagt ze met ons door de stad. Ze wijst leuke winkels aan, vertelt over haar favoriete eetadresjes en haar grote sleutelbos opent deuren naar schitterende binnenplaatsen met elegante trappen. Indrukwekkend is ook de Chapelle des Jésuites, leeggemaakt na de contrareformatie, vandaag een concertzaal en expo-ruimte. “Op de Place du Marché moet je maar niet eten, veel te toeristisch”, waarschuwt ze ons. “Ga liever in de rue Saint Antoine naar Bistro del Mar. Heel eenvoudig, maar heerlijke zeevruchten. En voor lekkere koekjes is er Villaret. Een instituut in Nîmes!” Na een dag in Sophies kielzog krijg je vanzelf een coup de foudre voor dit stadje. En een lunch op het terras van Le Ciel de Nîmes, bijna in de boomkruinen, brengt je helemaal in de zevende hemel. Wat wil je, na een frisse artisjoksalade mét magistraal uitzicht over de Provençaalse daken.

STIERVRIENDELIJKE ARENA

Even waan ik me in Rome. De Romeinen wisten hoe ze indrukwekkend moesten bouwen en daar zijn de Nîmois bevoorrechte getuigen van. Les Arènes kondigen zichzelf aan zodra je de stad binnenwandelt; aan het einde van veel straten zie je de indrukwekkende grijze bogen. Deze arena is de best bewaarde van de voormalige Romeinse wereld, omdat hij na de val van het Romeinse Rijk altijd is blijven dienen. Als kazerne, fort, kasteel en sociale woning voor 700 Nîmois in de 18de eeuw. Vandaag is hij weer een plek voor Spelen. Onder andere dat Zonder Grenzen dat nog altijd de Franse tv teistert, maar ook voor theater en concerten. De *gradins* zijn steil, waardoor de 20.000 toeschouwers een uitstekend zicht hebben op wat er in de arena gebeurt. “Ze maken er niet graag veel heisa rond, maar Nîmes is ook het Zuid-Franse centrum voor stierengevechten”, fluistert Sophie. Ze ziet de blik van afgrijzen in mijn



Winkel vol olijfolie,
4, rue des Marchands.



Nîmes is ook culinair een
absolute aanrader.

De traphal van
New Hotel de la
Beaume.



NÎMES PRAKTISCH

Gastronomie op het terras

- Le Lisita heeft een Michelinster en een perfecte locatie aan Les Arènes. 2 Bd des Arènes, 0033-4/66.67.29.15, www.lelisita.com
- Op de patio van L'Ex Aeque geniet je van een inventieve kaart en een charmante maître d'hôtel. 11 rue Bigot, 0033-4/66.21.71.96, www.exaequorestaurant.fr
- Le Ciel de Nîmes heeft het mooiste uitzicht van de stad. 16 place de la Maison Carrée, 0033-4/66.36.71.70.
- Klanten van Le Darling verwachten een van de volgende jaren een Michelinster. En terecht. 40, rue de la Madeleine, 0033-4/66.67.04.99.
- Vintage Cafe biedt een dagschotel met een glas wijn op een van de mooiste terrassjes van de stad. 7, rue de Bernis, 0033-4/66.21.04.45.